



Schoolhoeve De Campagne, Gijzelstraat 14
In de zomer een leuke plek om met de kleinkinderen naartoe te komen en ze het plattelandsleven te leren kennen; in de winter een mooi rustpunt. (Winter 2013)



Landgoed De Campagne, Gijzelstraat 12
Een idyllisch plekje aan de vijver in het prachtig landgoed De Campagne.
(Winter 2013)



Eenzame bewoner Schoolhoeve De Campagne
Het varkentje Mona wil ook wel iets van de wereld zien; het kijkt een beetje triest; misschien is het op zoek naar een kindervriendje. (Winter 2013)



Winterlanschap Rijckhof
Winterfoto van de omwalde hoeve Rijckhof met beeldbepalende duiventoren.
Hoeve aan de Beekstraat 48 te Drongen, naast het portaal Leeuwenhof.



Akkerkruiden Rijckhof

Akkerkruidenborder met aspectbepalende klaprozen en korenbloemen op de hoeve Rijckhof met beeldbepalende duiventoren.

Hoeve aan de Beekstraat 48 te Drogen, naast het portaal Leeuwenhof.



Boomplantactie Groene Velden 2005
Sferbeeld van de boomplantactie met Mariakerkse schoolkinderen.
Landschapspark Groenen Velden te Mariakerke.



FICTIE-RACE in LUCHTEREN

Gebaseerd op bestaande toestanden, op 25 oktober 2013 liep ik de toenmalige afstand van 0,07 kilometer in ongeveer 17 seconden, al de rest is fantasie.

Uitslag van de eerste editie:

-Laatste in het klassement opgenomen was Pad Schild afkomstig van het Portaal Campaigne. Pad Schild doorkruiste het 'grootste woud van Luchteren' gelegen in de weg Rijkegasthuisbos, binnen de 'groenpool Vinderhoutse bossen' en het buitengebied van Gent-Drongen-Luchteren. Pad Schild kwam net vóór de reglementaire toegestane tijd binnen met een chrono van 14 minuten 59 seconden 9 tienden en 9 honderdsten.

-Winnaar werd Haas Snelle afkomstig van Portaal Leeuwenhof. Haas Snelle klokte af op 45 seconden en 45 honderdsten.

-Gang Slakken afkomstig van 'de vallei van de Oude Kale', eigenlijk van de Borisgracht verbinding tussen Meirebeek en Oude Kale. Gang Slakken kwam buiten tijd binnen. Nog maar net gestart kwam hij met de linkervoet in een konijnenpijp terecht, struikelde dan met de rechtervoet over een losliggende tak van een winter- of zomereik, liep in zijn linkerhand een ferme snee op door een achtergelaten drankblikje en kwam met de rechterhand in een hondenpoep terecht. Gang Slakken ging op zoek naar proper water, vond enkel de uitgedroogde poel, veegde dan de hondenpoep maar af met wat bladeren en gras en gebruikte zijn 'marcelleken' als doekje tegen het bloeden.

-Cap Handi, afkomstig van Portaal Claeys-Bouuaert, verscheen aan de start bij de inschrijvingen maar was bij het invallen van de duisternis nog steeds niet aan de aankomst gesignaleerd. Cap Handi bleek wel de dag nadien terug in Portaal Claeys-Bouuaert te zijn.

Tot daar het verslag van de 'Eerste editie' in het jaar 20?0 op de 'dag van het bos'. Of was het nu de 'dag van de Trage Weg' of de 'dag van de Natuur' of de 'dag van het proper water' ????



Eén van de meest intrigerende plekjes binnen de groenpool is het bosje in het Rijkegasthuisbos.

Ik noemde het indertijd 'Het Grootste Woud van Luchteren'.

Het plekje is me blijven intrigeren en ik heb er ook mijn fantasie op los gelaten.

De foto's dateren van november 2007 en mei 2008.



Het LICHTEND PAD in LUCHTEREN (Niet de terroristische groepering in Peru maar ...)

Enkele jaren terug wandelde ik op klaarlichte dag in de Heiebreestraat en merkte toen op dat de straatverlichting aan stond. Aha ze hebben hier 'electric' zat bedacht ik. In diezelfde week kwam ik er met de fiets en nog steeds stond de straatverlichting aan. Opvallend was echter dat er ook straatverlichting was langs de aardeweg welke naar de enige woning, een boerderij, loopt. Ik tel zeven verlichtingspalen tot de boerderij. Wat is daar ooit de bedoeling geweest?

Indertijd, einde jaren 90 tot 2004, hadden we met onze vereniging 'Vakantiegenoegens' (nu Pasar genoemd) in de maand december ons jaarlijks ledenfeest. Toen werd er steeds gestart met een avondwandeling. Het jaar 2004 toen we op 'chemin 61', volgens de atlas der buurtwegen, in storm en regen terecht kwamen zijn we met het wandelen gestopt.

Aanvankelijk liep ons wandeltraject via de Heiebreestraat en Rijkegasthuisbos, chemin 15, door het bosje, alias 'Grootste woud van Luchteren', en dan links weg (afgeschafte buurtweg chemin ?) naar het Lichtend pad, chemin 13. Met zaklampen zochten we toen onze weg door de soms modderige paden. Opspattend water, een vloek en algemene hilariteit, één persoon uitgezonderd, wees erop dat iemand recht in een plas water terecht gekomen was. Ik herinner me niet dat er straatverlichting was in 'het lichtend pad'.

Waarschijnlijk doordat we ons traject na een tweetal keer wijzigden. Ik wandelde er regelmatig met mijn vrouw overdag en de hond van de boerderij liep los en maakte heel wat kabaal. Mijn vrouw klasseerde het beest direct als 'een kwade hond' en daarmee werd 'het lichtend pad' ontoegankelijk verklaard. Het traject van de wandeling voor het ledenfeest werd aldus aangepast. We wandelden via het Rijkegasthuisbospad, chemin 15, rechtdoor tot de Bosstraat en sloegen dan iets verder links af, chemin 61, tot de Gavergrachtstraat.

Zodra de recreatieve paden in het gebied, in het kader van de 'Groenpool Vinderhoutse bossen', gerealiseerd geraken gaan we terug een mooi wandeltraject hebben.



Brigitte Vandecalseyde



Als inwoners van centrum Gent , hebben mijn man , mijn 2 kinderen en ikzelf , en ook tal van vrienden , al jaren mogen genieten van de Vinderhoutse bossen. Wij wonen in een leuk huis, doch zonder tuin. Dankzij de familie Van der Eecken zijn we altijd in de mogelijkheid geweest om even tot rust te komen op een uitzonderlijke plek, dicht bij Gent. Bijgaande foto's dateren van 1991.

ook in het bos kan men serieus werken !



Spelen in/met een modderplas !

Alle jaargetijden zijn goed om van de natuur te genieten!



Sindsdien hebben al deze kinderen een groot respect voor de omgeving... houden ze van de ongerepte natuur.... en toch zijn ze allemaal echte stadskinderen.

Met dank aan de Vinderhoutse bossen !



Bos op slot (Langendam)

Dit is het beeld van de Vinderhoutse bossen vandaag voor mij, dit van een ontoegankelijk bos: mooi om naar te kijken vanop een afstand. Ontoegankelijk, onderbenut, jammer ...



Hierbij 3 foto's van mijn voorouders die woonden op de **boerderij in de Boskeetstraat 6** in Drongen.

Deze boerderij ligt in de Groenpool Vinderhoutse bossen.

Foto 1: De eerste foto is getrokken voor de boerderij en daar staan **mijn overgrootouders met hun gezin** op. Dat zijn Petrus Julius Vanheule en Julma Emerentia De Ryckere. Zij bouwden de hoeve in 1899. De hoeve met de luiken en boomgaard vooraan staat er na 116 jaar nog steeds.



Foto 2: Hun jongste zoon was André Vanheule, **mijn grootvader**. Hij bleef op de boerderij wonen en hij staat op de volgende foto. Deze foto is getrokken aan de schuur achter de hoeve. Hij is een konijn aan het villen.



Foto 3: De derde foto is **mijn grootmoeder Ghislaine Schelstraete**. Zij is aardappelen aan het schillen voor diezelfde schuur. Ikzelf woon nu ook in de Boskeetstraat (paar huizen verder) en hoop dat de hoeve (die binnenkort openbaar verkocht wordt) een nieuwe functie mag krijgen waar mensen de natuur en het buitenwerken mogen ervaren.



Hierbij 2 foto's van mezelf voor de stalling van de hoeve in de Boskeetstraat 6. Dit was de hoeve van mijn overgrootouders en mijn grootouders, gebouwd in 1899. Dit is voor mij een unieke plaats in de Groenpool. De ene foto is getrokken in 1973 (ik was de kleinste in het midden van de groep kinderen) en de andere in het voorjaar 2015. Ook bij de foto's van vroeger heb ik een aantal foto's voor diezelfde schuur toegevoegd. Ik heb de oude foto van 42 jaar geleden hier ook bij gestoken omdat dit een beeld heeft van dezelfde plaats doorheen de jaren waar verschillende generaties aan het werk waren of rust vonden.



Hierbij 2 foto's van mezelf voor de stalling van de hoeve in de Boskeetstraat 6. Dit was de hoeve van mijn overgrootouders en mijn grootouders, gebouwd in 1899. Dit is voor mij een unieke plaats in de Groenpool. De ene foto is getrokken in 1973 (ik was de kleinste in het midden van de groep kinderen) en de andere in het voorjaar 2015. Ook bij de foto's van vroeger heb ik een aantal foto's voor diezelfde schuur toegevoegd. Ik heb de oude foto van 42 jaar geleden hier ook bij gestoken omdat dit een beeld heeft van dezelfde plaats doorheen de jaren waar verschillende generaties aan het werk waren of rust vonden.



Het park - de Campagne

13 september 2015 - Net voor de regenbui.

Ondanks het slechte weer vond ik deze plek geweldig mooi. Fel groene bladeren en hoge bomen die vragen om naar de hemel te kijken.



Het park - de Campagne

13 september 2015 - Net voor de regenbui

Boom van Bart, zelfzekere stam met fijne gevoelige bladeren.



80 jarige Jaqueline en vriend - Bosstraat 61

13 september - Net na de regenbui

Vriend hielp Jaqueline met reparatie van paardenwiel.

Heel dynamische en grappige vrouw, geboren in

Vinderhoute in 1935.

Marine Bown



Marine Bown





De rust langs de weg

Een sprekend beeld over de Vinderhoutse bossen. De rust en verlatenheid staan centraal in deze foto.

13 september 2015 - Bosstraat



Reflectie

Weerkaatsing van het licht en de brug in het water van het park Portaal De Campagne.

13 september 2015 - Park Portaal De Campagne



Dorstlessend
13 september 2015 - Schouwbroekstraat
Een koe drinkt van het water.